

## Busreis naar Bray-Dunes (Fr)

Op zondag 11 juni (Vaderdag) was er onze busreis naar Bray-Dunes. Om 8 uur stonden we aan de Bellekouter met 27 klaar voor een dagje aan zee. Aan het station van Haaltert pikten we dan onze wandelvrienden van De Ijsbrekers op. De dubbeldekker was geheel gevuld (78 wandelaars).



De busreis verliep vlekkeloos en rond



10 uur konden we aan onze wandeling beginnen. Ik had voor het parcours van de 18 km gekozen.

De eerste rustpost was in hoeve De Swarte Marc. Hoeve, rustplaats en verkooppunt van asperges en andere lekkernijen.

Na de rustpost kregen we al een voorsmaakje van wat ons nog te wachten zou staan. We

mochten eerst nog een heel eind over het strand stappen maar dan begon voor velen de calvarieweg. Drie kilometer door het mulle zand stappen, op en neer. Er moesten wandelaars afgevoerd worden. In de namiddag werd dit parcours geannuleerd.

In de rustpost was het erg druk en moeilijk om aan drank te geraken. Ik besloot tocht om nog de bijkomende lus te wandelen. Die was veel minder zwaar en



liet ons ook kennismaken met de zeedijk van Bray-Dunes.

Anders dan bij ons hier geen handelszaken. Die waren er wel op de parallelweg met de zeedijk. Veel eenvoudige maar gezellige cafeetjes/eetgelegenheden.

Na een tweede bezoek aan de rustpost in het centrum van Bray-Dunes was het maar even stappen tot de vertrekzaal.

Ik had nog een half uurtje voordat de bus zou vertrekken en nog wat tijd om na te praten met de andere Pajotten. Hoe het bezoek aan het

museum verlopen is weet ik niet. Er zouden toch enkele Pajotten tot daar geweest zijn.

De terugweg verliep ook weer vrij vlot en om 18u30 waren we weer allemaal veilig terug in Hekelgem.

We konden terugkijken op een zonnige maar toch wel vermoeiende dag aan de Franse kust.

Nog dank aan de goede organisatie van de reis door ons Veerle!

Fotootjes van hoe ik de reis ervaren heb vind je op:

<http://blog.seniorennet.be/wandelman/>  
François